

«Κερύνεια, ο δικός μου θησαυρός»

Εκδήλωση για τα Κερυνειωτόπουλα - 6 Μαΐου 2018

Φέτος συμπληρώνονται **44 χρόνια (1974 - 2018)** από την **Τουρκική Εισβολή** που έγινε στις **20 Ιουλίου 1974** και άφησε πίσω της **200.000 εκτοπισμένους**, πρόσφυγες στην ίδια τους την πατρίδα, το **37% του εδάφους κατεχόμενο**, **20 000 χιλιάδες νεκρούς** και εκατοντάδες οικογένειες ακόμα να περιμένουν τους **αγνοουμένους τους**.



Η Πόλη και Επαρχία της Κερύνειας μετά την Τουρκική Εισβολή της 20^{ης} Ιουλίου του 1974 κατέχεται από τα τουρκικά στρατεύματα τα οποία **εκδίωξαν με τη βία τους Κερυνειώτες** από τα σπίτια τους.

Εσείς παιδιά μας, που οι γονείς, οι παππούδες και οι πρόγονοί σας κατάγονται από την Κερύνεια, έχετε δικαίωμα αλλά και υποχρέωση να μαθαίνετε για την κατεχόμενη πόλη μας και την ελληνική της ιστορία.

Ας κάνουμε μια πρώτη γνωριμία με την Κερύνεια:

Οι πρώτοι κάτοικοι της Κερύνειας ήταν ελληνικής καταγωγής, μιλούσαν ελληνικά και πίστευαν σε ελληνικές θεότητες. Ευρήματα αρχαιολόγων αποδεικνύουν ότι την Εποχή του Χαλκού (1600 π.Χ) έλληνες - μυκηναίοι έμποροι εγκαταστάθηκαν στα παράλια της Κύπρου. **Ιδρυτής** της πόλης της **Κερύνειας** ήταν ο **Κηφέας** που καταγόταν από την Αχαΐα της Πελοποννήσου και παρέμεινε στην Κύπρο επιστρέφοντας από τον Τρωικό Πόλεμο (13-12^{ος} αι. π.Χ) μαζί με τους συντρόφους του. Επίσης οι **Λαπηθιώτες** και οι **Καραβιώτες** είναι απόγονοι



των Σπαρτιατών, που έφτασαν στην περιοχή μετά τον Τρωικό πόλεμο με αρχηγό τον **Πράξανδρο**.



Από τα αρχαία χρόνια οι Κερυνειώτες είχαν έντονη εμπορική και ναυτιλιακή δραστηριότητα. Απόδειξη τούτου είναι το **αρχαίο ναύαγιο** που βρέθηκε από τον κερυνειώτη δύτη **Αντρέα Καριόλου** στον βυθό της κερυνειώτικης θάλασσας το **1965**. Σύμφωνα με τους αρχαιολόγους το αρχαίο καράβι ήταν **ελληνικό εμπορικό** και **βυθίστηκε γύρω στο 300 π.Χ.**, την εποχή του **Μ. Αλέξανδρου**. Έκανε τη διαδρομή **Ρόδου - Σάμου - Κύπρου** με πλήρωμα **4 ναύτες**. Μετέφερε 400 περίπου **αμφορείς ροδιακού τύπου** κυρίως, 10 000 αμύγδαλα,

κρασί και μολόπετρες. Το αρχαίο ναύαγιο και τα ευρήματα των αρχαιολόγων βρίσκονται σκλαβωμένα στο κατεχόμενο **Κάστρο της Κερύνειας**. Μετά την Τουρκική Εισβολή το 1982 το Ελληνικό Ινστιτούτο Προστασίας Ναυτικής Παράδοσης πήρε απόφαση να κατασκευάσει ακριβές **ομοίωμα** - αντίγραφο του Καραβιού. Το πρώτο ομοίωμα βρίσκεται σήμερα στο Μουσείο «Θάλασσα» στην Αγία Νάπα και το δεύτερο με το όνομα «Κερύνεια Ελευθερία» είναι αγκυροβολημένο στη Μαρίνα Λεμεσού. Το **Καράβι της Κερύνειας** αποτελεί για την Κύπρο **σύμβολο αγώνα για απελευθέρωση και επιστροφή**.

Κατά τη Βυζαντινή περίοδο η Κερύνεια αποτελούσε μια ανεπτυγμένη πόλη. Αυτό αποδεικνύεται από τους θησαυρούς βυζαντινών κοσμημάτων που βρέθηκαν στην Κερύνεια (7^{ος} αι.μ.Χ.). Οι θησαυροί μοιάζουν με αυτούς της **Λάμπουσας, της Λαπήθου** δηλαδή και αφορούν στην ίδια χρονική περίοδο. Κατακόμβες στην περιοχή **Χρυσοκάβα** της Κερύνειας, μαρτυρούν την ύπαρξη χριστιανών στην πόλη από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια, οι οποίοι προσπαθούσαν να προστατευτούν από τους ειδωλολάτρες.

Για πολλούς αιώνες και **παρά το πέρασμα πολλών κατακτητών, η Κερύνεια μας κατάφερε να σώσει και να διατηρήσει τη θρησκευτική και πολιτιστική της κληρονομιά**. Εκκλησίες και παρεκκλήσια είναι διάσπαρτα στην Επαρχία της Κερύνειας: η *Μονή Κουτσοβέντη, η Αγία Ειρήνη, η Μονή Αγίου Παντελεήμονα στη Μύρτου, ο Άγιος Ερμόλαος, ο Άγιος Ευάλιος στα δημοτικά όρια Καραβά και Λαπήθου, η Αχειροποίητος Λαπήθου, η Παναγία η Ευαγγελίστρια στον Καραβά, ο Άγιος Ιλαρίων στο*

ομώνυμο Κάστρο, η Παναγία η Ασπροφορούσα στο Αββαείο του Μπέλλαπαϊς, η Μονή του Αγίου Χρυσόστομος στον Κουτσοβέντη, ο Άγιος Επίκτητος, ο Άγιος Αμβρόσιος, ο Ναός του Αντιφωνητή στην Καλογραία, κ.ά. Μετά την Τουρκική Εισβολή του '74 όλες αυτές οι **εκκλησίες** είναι **ληλατημένες, συλημένες και κατεστραμμένες**, αφού ο τούρκος κατακτητής δεν τις σεβάστηκε.

Οι Κερυνειώτες μετά τον εκτοπισμό τους στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου οργάνωσαν σωματεία διεκδικώντας απελευθέρωση του τόπου τους. **Οι τρεις Δήμοι της Επαρχίας Κερύνειας είναι ο Δήμος Κερύνειας, ο Δήμος Καραβά και ο Δήμος Λαπήθου**, οι οποίοι με κάθε ευκαιρία προγραμματίζουν εκδηλώσεις με στόχο τη διατήρηση της ιστορίας και των εθίμων του τόπου μας.

Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι οι κάτοικοι της πόλης της Κερύνειας γιόρταζαν στις **6 Σεπτεμβρίου τη γιορτή του Αρχαγγέλου Μιχαήλ** στην ομώνυμη κατάλευκη εκκλησία και τη «μέρα της Παναγίας» στις **8 Σεπτεμβρίου** στην εκκλησία της **Παναγίας της Γλυκιώτισσας**. Και οι δύο εκκλησίες δίπλα από την κερυνειώτικη θάλασσα ήταν φωτεινές και ανοικτές για τους προσκυνητές ιδιαίτερα τις μέρες αυτές.



Οι Κερυνειώτες γύρω στο 1900 άρχισαν να οργανώνουν τα πρώτα αθλητικά σωματεία. Το 1919 ιδρύθηκε ο **Γυμναστικός Σύλλογος «Πράξανδρος»** (ΓΣΠρ), που διοργάνωνε διήμερους επαρχιακούς αγώνες στίβου για την εθνική επέτειο της 25^{ης} Μαρτίου 1821. Κρατήστε στο μυαλό σας τον πρώτο παγκυπριονίκη κερυνειώτη αθλητή Γιάννη Μιχαήλ Καρκάνια (1922) στην κολύμβηση και σε δρόμο ταχύτητας και αντοχής. Το 1954 ιδρύθηκε το Ποδοσφαιρικό και Αθλητικό Σωματείο «Ποδοσφαιρική Αθλητική Ένωσις Κυρηνείας» ΠΑΕΚ, που αργότερα μετονομάστηκε σε **ΠΑΕΕΚ (Ποδοσφαιρική Αθλητική Ένωση Επαρχίας Κερύνειας)**. Ο ΓΣΠρ και η ΠΑΕΕΚ



συνεχίζουν, παρά τις οικονομικές δυσκολίες, να δραστηριοποιούνται μέχρι και σήμερα στην προσφυγιά διατηρώντας την ιστορία της Πόλης τους.

Η Κερύνεια παρά το πέρασμα πολλών κατακτητών (Ρωμαίοι, Βυζαντινοί, Φράγκοι, Ενετοί, Οθωμανοί, Άγγλοι) κατάφερε να κρατήσει τον **ελληνικό της χαρακτήρα για πολλούς αιώνες**. Μετά την Τουρκική Εισβολή του 1974 και μέχρι σήμερα οι Τούρκοι Εισβολείς προσπαθούν να αφανίσουν οτιδήποτε μαρτυρεί την ελληνική και χριστιανική παράδοση της Κύπρου. **Τα ελληνικά ονόματα των πόλεων και των χωριών αντικαθίστανται με τουρκικά, η πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου καταστρέφεται και στον Πενταδάκτυλο χαράσσεται η τουρκική σημαία.** Τα κατεχόμενα κάστρα του **Αγίου Ιλαρίωνα, του Βουφαβέντου και της Καντάρας** αγναντεύουν την κερυνειώτικη θάλασσα, που προσμένει να υποδεχτεί ελεύθερη το Καράβι της Κερύνειας.

Εσείς παιδιά μου είστε οι συνεχιστές αυτής της ελληνικής ιστορίας και της χριστιανικής παράδοσης. Το κυνήγι θησαυρού που διοργανώνεται στις 6 Μαΐου είναι μια ευκαιρία να γνωρίσετε άλλα κερυνειωτόπουλα αλλά κυρίως μια ευκαιρία να γνωρίσετε την Πόλη σας, για να μπορείτε:

**Να διεκδικείτε ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ από την Τουρκική Κατοχή,
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ στην ΚΕΡΥΝΕΙΑ και σε όλα τα σκλαβωμένα μέρη,
ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ του νησιού και ΕΙΡΗΝΗ στο τόπο μας!**

