



Πόλη που κατέχεται από τα Τουρκικά στρατεύματα από το 1974

**ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 21ου ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ)
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2017 – 2018**

Ο Δήμος Κερύνειας προκηρύσσει τον 21ο Παγκύπριο Μαθητικό Διαγωνισμό Ζωγραφικής για τα Γυμνάσια με θέμα:

«ΑΝΟΙΞΗ ! ΤΑ ΧΕΛΙΔΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ »

Για να κτίσουν τις φωλιές τους στο Κάστρο, στα παλιά Κτήρια του Λιμανιού και να πετάξουν ελεύθερα κάνοντας κύκλους πάνω από τις Βαρκούλες, τα Καράβια, τον Κούλα, το Φάρο και να προσγειωθούν σε κάποιο τραπεζάκι των Καφενείων, γυρεύοντας λίγα ψίχουλα.

Αυτό το θέμα να συνοδεύεται με το Κείμενο του Φρίξου Ψιλογένη:

«ΤΑ ΧΕΛΙΔΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ»

...νοιώθω πόνο στην καρδιά με την ανάμνηση των χελιδονιών της Κερύνειας, που με το ερχομό της άνοιξης γυρνούσαν για να κτίσουν τις φωλιές τους στο κάστρο, στα παλιά κτήρια του λιμανιού και στα σπίτια της πόλης (και να πετάξουν ελεύθερα κάνοντας κύκλους πάνω από τις βαρκούλες, τα καράβια, τον Κούλα και τον Φάρο και να κάτσουν σε κάποιο τραπεζάκι των καφενείων γυρεύοντας λίγα ψίχουλα).

Τα χελιδόνια, προκειμένου να επιβιώσουν από τις αλλαγές του καιρού εγκαταλείπουν την χώρα τους όταν πλησιάζει ο Χειμώνας για να αποδημήσουν σε χώρες με θερμότερο κλίμα. Το ίδιο πολλοί Κερυνειώτες που υποχρεώθηκαν μετά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό σε αναζήτηση καλύτερης ζωής. Πολύ σκληρός ο χωρισμός από την αγαπημένη τους πόλη, όπου άφησαν πίσω συγγενικά πρόσωπα και αγαπημένους φίλους. Έφυγαν με το όνειρο να επιστρέψουν μια μέρα όταν οι συνθήκες θα το επέτρεπαν. Αλοίμονο όμως... την πατρίδα την πήραν άλλοι, αφού πρώτα

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: Λεωφ. Μάρκου Δράκου 8, 1102 Λευκωσία (παρά οδόφραγμα Λήδρα Πάλας).
Τ.Θ. 25572, 1310 Λευκωσία • Τηλ. 22818040 • Φαξ: 22818228.

E-mail: kyreniamunicipality@cytanet.com.cy www.kyreniamunicipality.com



Πόλη που κατέχεται από τα Τουρκικά στρατεύματα από το 1974

έδιωξαν στην προσφυγιά όλους τους νόμιμους κατοίκους.

Το ταξίδι του γυρισμού στην πόλη τους δεν μπόρεσε να πραγματοποιηθεί. Όπως με τα αποδημητικά πουλιά, που δεν καταφέρνουν να γυρίσουν, πέφτοντας θύμα των κινδύνων που

ελλοχεύουν στο μακρινό ταξίδι, έτσι και πολλοί μετανάστες

Έφυγαν από την ζωή με ανεκπλήρωτο το όνειρο της επιστροφής στην πατρίδα. Χαμένες πατρίδες προστέθηκαν στις χαμένες αγάπες που αναφέρει ο ποιητής.

Τα χελιδόνια μαζί με άλλα είδη πουλιών, πρέπει να είχαν πετάξει μακριά, τρομαγμένα από τις μάχες, τους πυροβολισμούς και τις εκρήξεις που προκάλεσε ο Τούρκικος στρατός μετά την εισβολή στην επαρχία Κερύνειας τον Ιούλη του 1974. Οι φωτιές που άναψαν οι βομβαρδισμοί των Τούρκικων πολεμικών αεροπλάνων, απλώθηκαν στις Βουνοπλαγιές του Πενταδακτύλου. Πυρπολήθηκαν φωλιές πουλιών σε ολόκληρη την επαρχία της Κερύνειας μαζί με τα νεογέννητα τους. Και ενώ οι άνθρωποι μπορούν να ξεχάσουν τις θηριωδίες που προκαλούν σε συνανθρώπους τους και στον ζωικό κόσμο, τα πουλιά και τα ζώα ΔΕΝ ΞΕΧΝΟΥΝ. Για τον λόγο αυτό, τα χελιδόνια δεν έχουν επιστρέψει στη Κερύνεια από την αποφράδα μέρα του Ιούλη του 1974, όταν οι κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν ομαδικά την πόλη και την επαρχία για να σώσουν την ζωή τους.

Στο ανοιξιάτικο ταξίδι της επιστροφής στην Κύπρο, τα χελιδόνια δεν σταματούν πια στην Κερύνεια γιατί δεν αναγνωρίζουν και δεν συμπαθούν τους καταπατητές. Ψάχνουν στο νότο τους φίλους που γνώρισαν και αγάπησαν στα ταξίδια τους τα προηγούμενα χρόνια. Όμως δεν είναι εύκολο να τους βρουν γιατί είναι σκορπισμένοι σε όλη την Κύπρο, πολλοί έχουν φύγει στα ξένα και άλλοι δεν βρίσκονται πια στην ζωή.

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: Λεωφ. Μάρκου Δράκου 8, 1102 Λευκωσία (παρά οδόφραγμα Λήδρα Πάλας).
Τ.Θ. 25572, 1310 Λευκωσία • Τηλ. 22818040 • Φαξ: 22818228.

E-mail: kyreniamunicipality@cytanet.com.cy www.kyreniamunicipality.com



Πόλη που κατέχεται από τα Τουρκικά στρατεύματα από το 1974

Τα χελιδόνια θα ξανάρθουν στην Κερύνεια μονάχα όταν οι νόμιμοι κάτοικοι της πόλης επιστρέψουν στα σπίτια τους. Εμείς οι Κερυνειώτες, δίνουμε την υπόσχεση πως πάντα θα υπάρχει μια φωλιά στις καρδιές μας για τα χελιδόνια μας.

Όροι διαγωνισμού:

1. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος μαθητές των τριών τάξεων του Γυμνασίου, από όλη την Κύπρο.
2. Το μέγεθος των έργων θα πρέπει να είναι Α2 και Α3 και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν να είναι παστέλ ή νερομπογιές.
3. Σε κλειστό ξεχωριστό φάκελο, ο οποίος θα τοποθετηθεί μέσα στο φάκελο που θα τοποθετηθεί το έργο του μαθητή, να γραφτούν τα εξής στοιχεία:
 - Α. Όνομα μαθητή / μαθήτριας
 - Β. Τάξη – Τμήμα
 - Γ. Σχολείο
 - Δ. Διεύθυνση / τηλέφωνο μαθητή/τριας
 - Ε. Όνομα διδάσκοντοςΣτ. Στο πίσω μέρος του έργου να αναγράφεται το όνομα του σχολείου και ένας τυχαίος αριθμός, ο οποίος θα αναγράφεται και εξωτερικά πάνω στον κλειστό φάκελο.
4. Στα καλύτερα έργα θα απονεμηθούν βραβεία ως εξής:

Α. Πρώτο βραβείο, χρηματικό ποσό	200 €
Β. Δεύτερο βραβείο, χρηματικό ποσό	150 €
Γ. Τρίτο βραβείο, χρηματικό ποσό	100 €
Δ. Έπαινος	(βιβλία)
5. Τα έργα πρέπει να παραδοθούν μέχρι την Τρίτη, 17 Απριλίου 2018, στη διεύθυνση:

**ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ: Λεωφ. Μάρκου Δράκου 8, 1102 Λευκωσία.
(παρά το Λήδρα Πάλας)**
6. Τα έργα θα κριθούν από επιτροπή που θα ορισθεί από το Δήμο Κερύνειας.

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: Λεωφ. Μάρκου Δράκου 8, 1102 Λευκωσία (παρά οδόφραγμα Λήδρα Πάλας).
Τ.Θ. 25572, 1310 Λευκωσία • Τηλ. 22818040 • Φαξ: 22818228.

E-mail: kyreniamunicipality@cytanet.com.cy www.kyreniamunicipality.com



Πόλη που κατέχεται από τα Τουρκικά στρατεύματα από το 1974

7. Όλοι οι μαθητές που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, μπορούν να παραλάβουν τα έργα τους, μετά την τιμητική εκδήλωση που θα διοργανώσει ο Δήμος Κερύνειας για την επίδοση των βραβείων του διαγωνισμού (κατά το μήνα Ιούνιο). Τα έργα των μαθητών θα φυλάσσονται στο Δημαρχείο Κερύνειας για περίοδο ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ (Ιούλιο & Αύγουστο). Μετά από αυτή την ημερομηνία και εάν οι μαθητές δεν περάσουν να τα παραλάβουν, ο Δήμος Κερύνειας δεν είναι υποχρεωμένος να κρατήσει τα έργα ζωγραφικής και έχει το δικαίωμα να τα αξιοποιήσει όπως αυτός θεωρεί σωστό.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.kyreniamunicipality.com.cy